

Preek enzo...



Nieuwjaarsduik bij Scheveningen
foto: [Maurice, Flickr](#)

“De doop van de Heer”

Er is veel mis in de wereld en in de levens van mensen. Johannes de Doper waarschuwt voor een oordeel. Hij roept mens op zich te bekeren en zich te laten dopen.

Jezus komt naar de Jordaan. Hij wil zich laten dopen. Johannes wil Jezus niet dopen. Jezus is immers niet zondig? Hij hoeft zich niet te bekeren, Jezus hoeft zich niet te ontdoen van narigheid en schuld.

Maar Jezus dompelt zich toch onder in de Jordaan. Hij dompelt zich onder in het leven van de mensen. Hij laat zijn eigen onbeschreven blad volschrijven met ons volgekladderd leven, onze grote en kleine fouten onze vlekken, probeersels en doorhalingen.

Dopen is ondergaan en opstaan en zo is Jezus' doop een teken dat het goede het kwaad overwint: Zo is dit doopverhaal een klein paasverhaal.

Wat betekent dit voor ons?

Gerechtigheid is een kernbegrip.

De eerste woorden die Jezus spreekt in het evangelie van Matteüs gaan over Gods gerechtigheid. *Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen*, zegt Jezus.

Met de doop van Jezus wordt Gods gerechtigheid vervuld. Jezus dompelt zich onder in het water van de chaos, de schuld en de dood. Hij deelt het leven van de armen, zieken, weduwen en wezen.

Dit is voor ons een belangrijk teken. Ook wij worden geroepen de weg van de

gerechtigheid te gaan. In de Bergrede legt Jezus nader uit hoe je dat concreet kunt doen.

Elke dag is nieuwjaarsdag, je kunt elke dag opnieuw beginnen. Opstaan uit de chaos en schuld, opnieuw beginnen, eerlijk, trouw, rechtvaardig. Als je zo leeft, in navolging van Christus, één met Christus, dan opent de hemel zich en spreekt de Eeuwige zelf met een stralende tederheid en grote blijdschap, heil en zegen over jou, over ons, over onze wereld uit.

*Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.*

*Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.*

*Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.*

*Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem:
'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.
en eindelijk dan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.*

*Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.*

Tekst: Anton J. Metske
Liedboek 524

Lezen:

Jesaja 61:1-4

Matteüs 3: 13-17

Romeinen 12:1-6

Zingen:

Lied 72

Lied 522

Lied 415

Gespreksvragen:

1) Bent u gedoopt? Waar gebeurde dat? Wat vind je ervan dat je ouders je hebben laten dopen?

2) Heb je goede voornemens? Wat ga je het komende jaar anders doen? of voor het eerst doen?

Dopen:

**niet langer
zelf proberen
je hoofd
boven water
te houden**

visje