

Preek enzo...



Jezus geneest de schoonmoeder van Simon, Marcus 1: 29-39

“Zoeken en gevonden worden”

Er gebeurt veel in de kerk. Er zijn veel vrijwilligers die een taak of een ambt op zich nemen.

Vier redenen waarom mensen een taak in de kerk op zich nemen.

1) Plichtsbesef: je hoort bij deze club en dan moet je er ook iets voor doen.

2) Talent: de taak die je doet sluit aan bij je talent. Je bent goed met cijfers of met geld, dan sluit een taak als penningmeester daar bij aan. Je kunt goed met kinderen omgaan en bent creatief, dan ligt het jeugdwerk in het verlengde

3) Uitdaging; het komt ook voor dat mensen een vrijwilligers taak kiezen of toegeschoven krijgen op een voor hen totaal nieuw terrein. Maar als je van uitdagingen houdt en graag iets nieuws leert dan is dat heerlijk.

4) Groeien in geloof. Tenslotte een reden die onder al die andere redenen ligt. Groeien in geloof.

De kerk is een geloofsgemeenschap. Het geloof staat centraal. We willen daarin gevoed worden, groeien in geloof. Door actief mee te doen, zit je dichterbij het vuur, letterlijk. Het vuur van de Geest.

Vrijwilligers werk in de kerk is vaak vermoeiend, slepend, teleurstellend. Maar het is ook verrijkend, lerend, bemoedigend. Mensen groeien in geloof. Vooral door ontmoetingen met elkaar.

In Marcus 1: 29vv horen we hoe Jezus bij Simon Petrus thuis is. Zijn schoonmoeder ligt met koorts in bed. Jezus gaat naar haar toe, pakt haar hand, en helpt haar overeind. Dit is wat Jezus doet. Hij helpt mensen overeind, hij wekt mensen op

Bij Jezus vinden mensen rust, vrede, genezing, vergeving, inspiratie. Omdat Jezus de mensen ziet zoals ze zijn en hij brengt ze in contact met God.

De schoonmoeder van Simon staat op en ze begint voor hen te zorgen. Waar Jezus aanwezig is, staan mensen op, om te dienen.

En dat gebeurt dus ook hier in de Opstandingskerk. Hier staan mensen op. Echt waar. Hoe is het mogelijk, denk ik wel eens. Al de vreemde kostgangers en paradijsvogels. Gekke mensen bij elkaar. Elkaar niet uitgekozen, elkaar in de schoot geworpen, elkaar toevertrouwd. Jezus staat centraal. Waar Jezus aanwezig is, staan mensen op, om te dienen.

Elk steentje telt

Weet dat het kleinste steentje al iets toevoegt.

Besef dat de meest bescheiden inbreng al iets doet.

Stenen hoeven niet even groot te zijn om iets op te kunnen bouwen.

Dank voor jouw bijdrage aan het geheel.

(Greet Brokerhof-van der Waa)

Lezen:

2 Koningen 4: 18-21

Marcus 1:29-39

1 Korintiërs 9:16-23

Zingen:

Lied 837

Lied 912

Lied 418

Gespreksvragen:

1) Heb je een taak of ambt in de kerk (gehad) ? Vertel eens?

2) Helpt een taak/ambt in de kerk om te groeien in geloof?

3) Hoe kunnen we als gemeenteleden elkaar helpen te groeien in geloof?



tips: op you tube:

“What if God was one of us?”
Joan Osborne.

Mannenkoor Urker Zangers
“Vaste rots van mijn behoud”
Wereldwijd een youtube-hit