

# Preek enzo...



Woordwolk lied 358  
"Water, water van de doop"

Lezen:

Matteüs 22: 35-40

Deuteronomium 6: 1-5

Psalm 1

Zingen:

Lied 320

Lied 354 (bij de doop)

Gespreksvragen:

1) Bent u gedoopt? Waar gebeurde dat? Wat vind je ervan dat je ouders je hebben laten dopen?

2) Probeert u te leven volgens Gods wet? Waar loopt u tegenaan? Waar vindt u steun?

3) Wat denkt u, kun je je naaste liefhebben zonder God lief te hebben?

## "Het dubbelgebod: God liefhebben en je naaste"

De wetgeleerde vraagt: Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?

Jezus antwoordt: "De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is je God. je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf."

God maakte en maakt ons vrij. Daarom: Heb God lief, geef hem alle eer. En ten tweede. Je bent een bevrijd mens, gun de mensen om je heen ook die vrijheid, benader een ander liefdevol, dienstbaar, met open ogen en een groot hart, kortom: heb je naaste lief als jezelf. Dan ben je mens zoals God het bedoeld heeft.

Jezus maakt duidelijk dat het eerste gebod: God liefhebben, niet gaat zonder het tweede gebod: de naaste liefhebben.

Maar, en nu wordt het spannend, kan het wel andersom? Kan het tweede gebod zonder het eerste? Kun je de naaste liefhebben zonder God lief te hebben?

Ik denk dat het kan, want ik zie het om mij heen gebeuren. Er zijn mensen die veel goede dingen doen en niet in God geloven.

Voor Christenen geldt echter dat zij de dubbele lijn nodig hebben. De naaste liefhebben is de horizontale lijn. God liefhebben is de verticale lijn. Het is Gods liefde die ons kracht, rust en vertrouwen geeft om de naaste lief te blijven hebben. Het verhaal van God met mensen plaatst ons leven in een groter geheel. Gods plan met deze wereld is groter dan ons leven, ons werk. Wat ons niet lukt, of waar wij niet aan toe komen, dat mogen we los laten. God laat het niet los. Het vindt zijn voltooiing na ons. God heeft een lange adem. Hij houdt de wereld in zijn handen. "He's got the whole world in his hands."

Neem maar de tijd  
om te groeien  
te stralen

Om tijdens het ontdekken  
soms te verdwalen

Te beleven, verwonderen,  
met jouw blik en hart open

En weet dat God altijd  
met jou mee zal lopen.



## Dopen:

niet langer  
zelf proberen  
je hoofd  
boven water  
te houden

visje