

Preek enzo...



Lentebries
Jan van der Kooi,

“The Sound of Silence”

Elia zei: "Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven...." (1 kon 19:10)

Nu wil hij zijn opdracht terug geven aan God. Hij wil zijn leven teruggeven. Hij is er klaar mee. Elia is moe, doodmoe, teleurgesteld en eenzaam.

Bent u wel eens moe?

Ik kwam bij een mevrouw die vertelde moe te zijn. Ze vertelde het volgende:

“Ik voel me een afgepelde ui. Schil voor schil word ik afgepeld. Mijn gezondheid heb ik ingeleverd, ik kan niet meer thuis wonen, ik kan zonder hulp nergens naar toe, ik ben mijn man kwijt geraakt, mijn spullen, mijn hobby's. Afgepeld, schil na schil, hoe ver kan dit gaan?”

“Waar is God in jouw verhaal”, vroeg ik?

“Het is net als Elia op de berg”, zei ze. Ik heb gebeden, geschreeuwd, gehuild. Ik ben boos geweest, ik heb me verzet, ik heb geroepen maar het was alsof ik tegen een koperen hemel riep. Ik merkte niets van God.

Pas toen ik stil werd. kwam er ruimte voor God. Pas toen het stil werd merkte ik dat God er is.

De stilte gaf me de rust om los te laten. Alles wordt van me afgepeld. Maar ik laat het los. Ik ben dankbaar voor wat er nog is en nieuwsgierig naar de dag van morgen. Ik vond rust en vertrouwen. “

Elia blijft niet op de berg bij God. In de stilte vindt hij kracht om verder te gaan.

Hij mag Elisa zegenen als zijn opvolger. Ook blijkt uit het vervolg dat Elia niet de enige overgeblevene is. Er zijn nog zeventuizend mensen die God niet vergeten zijn. Zeventuizend! Dat is een bijzonder hoopvol en opwekkend bericht. Er is meer geloof in de wereld dan wij vermoeden. Ook in Tilburg. Vertrouw op de Eeuwige. Hij laat niet los wat zijn hand begon.

Vandaag waait de wind scherp uit het Oosten, weldra zullen we getuige zijn van en zachte lentebries.

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken vind ik ook wel een stilte midden op straat een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en die stem er niet was had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet dan was er van stilte geen sprake. Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet en dat kan je doodeenzaam maken. Maar de stilte, dat is een tweekemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graff

Lezen:

1 Koningen 19: 9-16

Marcus 9: 2-10

2 Petrus 1: 16-21

Zingen:

Lied 824

Lied 892

Lied 939

Gespreksvragen:

- 1) Bent u wel eens moe?
- 2) Wat betekent stilte voor u?
- 3) Lees het gedicht 'Stilte' van Guillaume vd Graff. Wat is volgens u het verschil tussen stilte en zwijgen?



transfiguratie, Rafaël, 1517

Tip: op you tube:

“Sound of silence”
Simon and Garfunkel

Tip op TV:

Woensdag 28 febr a.s.
2Doc Snelwegkerk