

Preek enzo...



Schapen

“Eens komt de grote zomer...”

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorievolle troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; (Mat. 25:31 en 32).

Hoe kun je deze tekst lezen? Vier handvaten:

- 1) Misschien is het een droom, die Mattëus beschrijft. Een nare droom, die je uit je slaap houdt en op het rechte pad. Zeggen Freek de Jonge en Nico ter Linden
- 2) Het oordeel ligt niet vast. Met God is te onderhandelen. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Abraham, steeds op zoek gaan wat er aan rechtvaardigheid is in de wereld. (Vgl. de lezing uit Gen. 18:22-33)
- 3) God is rechter en herder. Misschien

wel meer herder dan rechter. Hij zorgt voor zijn kudde. (Zie ook Ez. 34)

- 4) Wanneer we nadenken over het koninkrijk van God, de eeuwigheid of de hemel dan is het goed te bedenken dat het een zaak is van ziel èn lijf. Geloof èn leven.

Het gaat om ziel en lijf, geloof en leven. Een horizontale lijn (naaste, leven) en een verticale lijn (God, ziel). Die twee lijnen bijeen houden, dat is complex en spannend. En tegelijk kan het een grote ontspanning geven. Het heil hangt niet alleen van mensenwerk af. Hongerigen voeden, dorstigen drinken geven etc. dat goede werk is nooit af. Daar zou je overspannen van kunnen raken of gebukt onder kunnen gaan. Het is nooit genoeg... Daarom ben ik zo blij met die verticale lijn. Wij mogen er op vertrouwen dat God zelf eens met zijn vrede en heil zal doorbreken in onze wereld. Dan zal het zomer zijn, eindelijk voorgoed zomer.

Lezen:

Genesis 18:22-33

Matteüs 25:31-46

Psalm 50

Zingen:

Lied 1008

Lied 747

Gespreksvragen:

1) Lees Mat. 25:31-46. Wat treft u het meest?

2) Benoem de zes werken van barmhartigheid die in de evangelietekst worden genoemd. Welke heeft u zelf gedaan, waar zou u nog aan kunnen werken?

De Heer helpt mensen die onderdrukt worden. Mensen die honger hebben geeft hij te eten. Gevangenen bevrijdt hij. De Heer laat blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn helpt hij overeind. Hij beschermt vreemdelingen.

(Psalm 146: 7,8)

De 7 werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken bezoeken
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven



Dit nummer van Suske en Wiske gaat over de Zeven werken van Barmhartigheid.

Luister naar het lied: *Toen ik naar mijn naaste zocht* van Sydney Carter (When I needed a neighbour).