

# Preek enzo...



Jopie Huisman was handelaar in versleten spullen. Toen hij alleen achterbleef, raakte hij diep in de put. Uiteindelijk ging hij schilderen wat door anderen was weggegooid. Met veel aandacht en precisie zette hij op het doek wat versleten was, zoals speelgoed, al vaak gerepareerde sokken en ondergoed. Zelfportretten noemde hij die schilderijen. Mensen herkenden erin dat hij deelde van zijn verdriet en van zijn breekbaarheid. Er gaat kracht en medemenselijkheid van uit. Inmiddels hebben al miljoenen bezoekers het Jopie Huisman-museum in Workum ontdekt als een plek waar gedeeld wordt

## “Genoeg voor iedereen”

Het evangelieverhaal van vandaag gaat over delen.

Het is een paasverhaal. Halverwege de veertigdagentijd krijgen we alvast een voorproefje van Pasen. De liturgische kleur vandaag is roze. Het wit van Pasen schijnt al door het paars van de lijdenstijd heen.

Jezus is met zijn leerlingen bij het meer van Tiberias. Een grote hongerige menigte is hen gevolgd. Ze hebben honger naar de boodschap van Jezus, Hij vertelt over de liefde van God, hij geneest, hij verzoent, hij brengt een boodschap van vrede. De mensen hebben ook letterlijk honger.

“Hoe kunnen we deze menigte te eten geven?” Jezus betreft de leerlingen bij dit concrete probleem. De leerlingen hebben niets in huis. Er is geen brood, er is geen geld. De situatie is zo doods dat zelfs het weinige dat er wel is wordt af geserveerd. “Er is hier wel een jongen met vijf broden en twee vissen, maar ja, daar hebben we nu niks aan.” Wat een troosteloze, hopeloze en liefdeloze bedoening.

Maar dan laat Jezus de mensen plaatsnemen. Ga maar zitten. Ze gaan zitten in het gras en opeens begint het hen te dagen. De Heer is mijn Herder, hij voert mij naar grazige weiden, ik kom niets te kort. De mensen gaan zitten en Psalm 23 begint te leven. Jezus is die Herder. Jij komt niets tekort. Kijk eens naar wat jou gegeven is.

Kijk eens naar wat je wel hebt?

Het is misschien maar vijf, of twee. Samen blijkt het van een onverwachte en wonderlijke volheid. Jezus neemt het brood en de vis van de jongen aan. Spreekt een dankgebed uit en begint te delen. Er is genoeg voor iedereen, ja er is zelfs over.

Het was kort voor het Joodse pesachfeest, staat erbij, dat klopt, het is bijna Pasen. Feest van nieuw leven: iedereen genoeg, niemand komt te kort.

### Gebed

*Bron van leven,  
dank voor een zondag die ons  
verheugt, die verhoogt wat gevallen  
was in groot ontbreken.*

*Deze zondag ontvangen we uit uw  
hand als een geschenk, een opening  
van zaken die onverwacht samen tot  
zeven tellen.*

*We bidden voor mensen die durven  
delen, voor plekken die wekken, voor  
het gras waar wij plaats vinden.  
In naam van Jezus Christus,  
herder en koning van ons leven.  
Amen.*

*(Uit: geef ons heden ons dagelijks  
brood – Bidden met de armen)*

### Lezen:

**Jozua 4:19-24 en 5:10-12**

**Johannes 6:1-15**

### Zingen:

**lied 546**

**lied 1005**

**lied 23b**

### Gespreksvragen:

- 1 Bespreek de stelling: 'Als je deelt heb je altijd genoeg'
- 2) Vindt u het gemakkelijk / moeilijk om te delen?
- 3) Wat is volgens u het echte wonder van de broodvermenigvuldiging?



### Tip: op you tube:

Bart Peeters: Brood voor morgenvroeg  
Elly en Rikkert: Vijf broden en twee vissen

### Agenda:

woensdag 14 maart  
Biddag voor gewas en arbeid