

Preek enzo...



De barmhartige Samaritaan (naar Delacroix),
vincent van Gogh, mei 1890

“De Barmhartige Samaritaan”

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is een bekend verhaal.

Een wetgeleerde vraagt aan Jezus: Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven. Met andere woorden: hoe kan ik dichtbij God leven? Het antwoord staat in de Wet: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf'

De wetgeleerde vraagt vervolgens: Wie is mijn naaste?

Jezus antwoordt met een gelijkenis. Een man reist van Jeruzalem naar Jericho. Hij wordt overvallen en beroofd. Een priester

loopt langs en kijkt een andere kant op. Een leviet komt langs en ook deze helpt het slachtoffer niet. Een Samaritaan krijgt medelijden en helpt de man. Hij verzorgt de wonden en brengt de man bij een herberg.

De wetgeleerde vroeg: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordt: Word een naaste!

Je kunt niet afbakenen wie je naaste is, je kunt alleen een naaste zijn. De wet is nooit wettisch. Over liefhebben moet je niet praten of discussiëren, liefhebben moet je gewoon doen.

Jezus besluit met de woorden: "Doet u dan voortaan net zo".

Kijken naar de ets van Rembrandt.

We zien het slachtoffer, hij wordt van het paard getild.

We zien de Samaritaan onderhandelen met de herbergier.

Is dat Rembrandt zelf die vanuit het raamvenster het tafereel gadeslaat?

En wat doet die hond daar?

De hond doet zijn behoefte.

Is dit een grap?

Wat denkt u?



Lezen:

Jesaja 33:2-10

Lucas 10:25-37

Galaten 3:16-24

Zingen:

Lied 74: 11 en 12

Lied 872

Lied 320

Gespreksvragen:

1) Wie is volgens jou de barmhartigste Nederlander?

2) Lees Lucas 10:25-37. Probeer je te verplaatsen in de verschillende personages: de wetgeleerde, de priester, de leviet en de Samaritaan. Hoe beleef je het verhaal?

3) Jezus zegt: Doet u dan voortaan net zo. Kun je dat concreet maken?

Romeinen 12:8

Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.