

Zondag 7 oktober 2018

Eredienst van zondag 7 oktober 2018

Voorganger: ds. Chantal Schaap

Deze zondag gaat ds. Chantal Schaap uit Waalwijk voor. Zij vervangt ds. Otto Grevink, wiens dochter Hannah gedoopt wordt in Waalwijk. Ds. Chantal is oud-predikant van de Nederlandse Gemeente in Parijs en thans werkzaam in het bedrijfsleven. De doop van Hannah en vier andere kinderen vindt plaats in de Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25 om 10.00 uur, door ds. Marleen Bloklander. We zijn blij dat ds. Chantal Schaap bij ons voor wil gaan zondag.

Lezing(en): Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21

Er is **opasdienst, kindernevendienst en brug**

Plaats van samenkomst: **Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur**

Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg

De **1^e collecte** is bestemd voor Actie Schoenendoos

De **2^e collecte** is, in het kader van Israëlzon­dag, bestemd voor Kerk & Israël

Toelichting: ISRAËLZONDAG: Het gesprek houdt nooit op

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift *Kerk & Israël Onderweg* dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.



De bloemen uit de dienst van zondag 30 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar de heer Kees Bergmans.

Dankwoord

Heel veel dank voor alle felicitaties die wij per post, whatsapp, facebook, mail en persoonlijk mochten ontvangen vanwege ons 25-jarig huwelijks jubileum. Wij kijken in dankbaarheid terug en in vertrouwen vooruit. Soli deo gloria!

Pieter en Ruth Jellema

Kind- en jongeren­viering voorbereiden.

Op zondag 4 november is er een kind- en jongeren­viering gepland, de voorganger is Ruth Jellema.

Wie vindt het leuk om deze viering mee voor te bereiden?

Het thema is 'Thanksgiving'. Het gaat over oogst, vruchten, delen, dankbaarheid.

Meld je aan bij Ruth Jellema r.jellema@pkn-tilburg.nl of 06-22841257

Samen op weg naar Kerstmis

De herfst breekt aan. Over een tijdje begint de advent. En dan is het Kerstmis – het feest waarop allen tezamen komen rond een kind.

We willen daar dit jaar gestalte aan geven door met elkaar op weg te gaan naar Kerstmis.

Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan twee gezamenlijke maaltijden met leden van de Protestantse Gemeente en van Ekklesia Tilburg, en met elkaar te spreken over vragen als: wat vieren is, wat Kerstmis voor ons is, en hoe we samen van Kerstmis een feest kunnen maken. De bijeenkomsten zijn in de Opstandingskerk op **woensdag 24 oktober** en tijdens de Advent op **woensdag 12 december**, telkens van 18.00 tot 20.00 u.

Je kunt meedoen door je in te tekenen op de lijst achter in de kerk of door je per email aan te melden bij:

Ruth Jellema (ruth.jellema@solutherm.nl) of René Munnik (renemunnik@home.nl).

- **Handschoenen weg.** Truus Linkels miste afgelopen zondag na de dienst haar handschoenen en wil deze graag terug hebben. Waarschijnlijk heeft iemand ze per ongeluk meegenomen. Wilt u thuis eens kijken of u wellicht de verkeerde handschoenen heeft meegenomen?
- **Zingen in Zonnehof.** Maandag 8 oktober a.s. is er weer 'Zingen in Zonnehof', van 15.00 – 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Adres: Prof. Gimbrèrelaan, de zij-ingang Viering De Hazelaar
- **Oecumenische viering in De Hazelaar.** Aanstaaende dinsdag 9 oktober vindt de oecumenische zangdienst in de Hazelaar plaats. Voorganger is ds. Ruth Jellema. Adres: Dr. Eygenraamstraat 3, Tilburg. Aanvang 14.30 uur.

■ **Lied van de maand oktober en november: Lied 839 'Ik danste die morgen toen de schepping begon'.**

tekst: Sydney Bertram Carter, vert. Ben Sleumer

melodie: Shaker-traditie, bew. Sydney Bertram Carter – Lord of the dance

Op verschillende zondagen in oktober en november zingen we het lied "Ik danste die morgen toen de schepping begon". Dit lied is in 1963 door de Engelsman Sydney Bertram Carter (1915-2004) geschreven. Sydney laat Jezus dansen bij verschillende belangrijke handelingen van zijn leven. De dans begint bij de schepping, toen alles nog goed was. Deze dans werd vergeten en verstoord en daarom kwam er een nieuwe dans: de dans in Bethlehem, de geboorte van een nieuw begin. Jezus genas zieken, schonk aandacht aan mensen die verstoten werden en danste daarmee de dans van gerechtigheid. De dans van zijn leven leek gebroken te worden met zijn dood. Maar hij danste uit liefde, veel sterker dan de dood.

Het lied 'Lord of the Dance' is bij veel Engelsen bekend doordat het overal op Engelse scholen is gezongen. Nu staat het ook in ons liedboek. Ben Sleumer (1944) heeft een vrije vertaling van het lied gemaakt, waarin de strekking van de originele tekst mooi verwoord is.

Laten wij de komende maanden samen met de Heer van de dans dansen en zingen over liefde die sterker is dan de dood. Die liefde leeft in ons nu Hij met ons danst, de dans van de schepping, de dans van trouw.

Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

- **Regenboogviering in Den Bosch.** In de coming-out week organiseert het Beraad van Kerken in Den Bosch op **zaterdag 13 oktober** een regenboogviering met aandacht voor seksuele diversiteit. De viering begint om **12.00 uur** in de Grote Kerk op het Kerkplein in 's-Hertogenbosch. Het thema van de viering is **Ik mag er zijn**. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee met iets lekkers.



Boek over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg en Goirle

De afgelopen jaren hebben Pim van der Kuijlen en Erik Mentink onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg en Goirle. Het resultaat in woord en beeld is te vinden in het boek **Een dag in Uwe voorhoven**.

Het boek telt 142 pagina's en kost € 21,50.

Het boek is ook bij de boekhandel te bestellen en online via www.boekscout.nl.

Het ISBN is: 978-94-022-4723-7.

■ Bericht van de penningmeester van de PCOB

In het kader van de Rabobank clubkas campagne stelt de Rabobank Tilburg 200.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van verenigingen.

Ook de PCOB afdeling Tilburg komt hiervoor in aanmerking. Hoe werkt dat?

De PCOB afdeling Tilburg heeft zich ingeschreven als deelnemer. Iedereen, mits 18 jaar of ouder een spaar-, betaal-, of renterekening heeft bij de Rabobank mag stemmen. De Rabobank roept iedereen met een rekening bij de bank op om te gaan stemmen. Die oproep komt aan het begin van de stemperiode die loopt van 2 oktober tot en met 14 oktober.

Iedereen mag vijf stemmen uitbrengen, maar per vereniging maximaal twee stemmen.

U hoeft geen lid te zijn van de PCOB om erop te mogen stemmen.

Wij roepen dus alle PCOB-leden op om stemmen te verzamelen via kennissen, vrienden, neven en nichten, ooms en tantes, ouders, kinderen etc., die een rekening hebben bij de Rabobank. Die mogen allemaal twee stemmen uitbrengen op de PCOB afdeling Tilburg.

Wij rekenen op uw steun.

CEES LINKELS



- **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met 'de zonne-rap van Franciscus'. Onbekende bron.

A watercolor illustration of St. Francis of Assisi. He is depicted as a man with a beard, wearing a brown robe, standing on a rock and gesturing with his right hand towards a small yellow bird flying in the sky. To his right is a large, gnarled tree trunk. The background is a soft, light blue and green wash.

De zonne-rap van Franciscus

Dank U voor de zon die aan de hemel prijkt
en die door haar schitteringen op U lijkt.
Dank U voor de sterren, de planeten en de maan,
die tot in de verre, verre hemel staan.
Dank U voor seizoenen, regen, elk soort weer.
Dank U voor het vuur en voor het water, Heer.
Dank U voor de aarde die ons voedsel schenkt,
en voor alle bloemetjes die U bedenkt.
Dank U voor de medemens die aardig is,
die geduldig omgaat met gebrek en met gemis.
Dank U dat ons lijden ook voorbij zal gaan,
geef dat ik dan eeuwig in uw licht mag staan.

Schepselen, zing voor God, zing met mij!
Ieder met zijn eigen stem, zing! Wees blij!

Overzicht activiteiten in de komende weken

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
Maandag 8 oktober 2018 Inlopen vanaf 14.45 uur	Zingen in Zonnehof, 15.00 -16.00 uur	Zaal 'de Salon', Prof. Gimbrèrelaan, zij-ingang
Dinsdag 9 oktober 2018 (gewijzigde datum, was 2/10) Aanvang 14.30 uur	Zangdienst in de kapel van De Hazelaar Voorganger: ds. Ruth Jellema.	De Hazelaar, Dr. Eygenraamstraat 3, Tilburg.
Woensdag 10 oktober 2018 10.00 uur-11.30 uur	Koffieochtend / inloopochtend 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 17 oktober 2018 10.00 uur-11.30 uur	Koffieochtend / inloopochtend 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 24 oktober 2018 18.00-20.00 uur en Woensdag 12 december 2018	'Samen op weg naar kerstmis' Tijdens twee gezamenlijke maaltijden gaan leden van de Protestantse Gemeente en van Ekklesia Tilburg met elkaar in gesprek	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 25 oktober 2018 Aanvang 10.30 uur	Oecumenische viering in Zonnehof Voorganger: ds. Ruth Jellema	Zaal 'de Salon', Prof. Gimbrèrelaan, zij-ingang
Dinsdag 6 november 2018 13.45 uur	PCOB-bijeenkomst met een lezing over 'Verandering in de zorg'.	Opstandingskerk, Ingang Cederstraat

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema, telefoon 06-2284 1257.

E-mail: r.jellema@pkn-tilburg.nl

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54