

Nieuwsbrief

Zondag 24 maart 2019



- ◆ **Eredienst van zondag 24 maart 2019.** Derde zondag van de 40-dagentijd.
Deze zondag lezen we het slot van het boek II Kronieken en de gelijkenis die we kennen als 'De verloren zoon'. (**1^e Lezing: II Kronieken 36: 14-23**
2^e lezing: Lucas 15: 11-32).

In deze dienst vieren we ook de Maaltijd van de Heer.

De lezingen en de viering van het Heilig Avondmaal lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Toch vormen ze met elkaar een prachtige eenheid. Alle drie de elementen hebben te maken met brokken én herstel. We maken er als mensen in het leven telkens een puinhoop van. De vraag is dan wie aan zet is om de boel te herstellen. Mogen we onze ellende in de schoot van een ander werpen of zelfs de Ander met een hoofdletter? Of zijn wij het die op onze schreden terug moeten keren en hoe is God dan betrokken?

Het thema van deze dienst is: **Herstel: Bouwen aan de toekomst met de brokken nog in handen.**

Voorganger: ds. Dirk Jan Bierenbroodspot

Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan

Er is **opspasdienst, kindernevendienst en brug**

De **1^e collecte** is bestemd voor Kerk in Actie, 'Kinderen in de knel, stop de kinderarbeid in India.

Toelichting: In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee.

Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteert u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school?

De **2^e collecte** is bestemd voor onze gemeente.

De **Avondmaalscollecte** is bestemd voor de Stichting Noodzaak

Toelichting: Je uitkering of je eten is op, of er is geen geld voor een kinderfeestje, of u hebt schulden, of een huurachterstand. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Je kunt hulp zoeken bij NoodZaak (tel: 06 – 19 53 83 54) als je in de wijken 't Zand, de Reit of het Wandelbos woont of parochiaan bent. Maar je hoeft niet bij een kerk te horen.

Er zijn veel mensen die in geldproblemen zijn gekomen. Soms is het hun eigen fout, leenden ze net te veel of kochten ze op afbetaling. Vaak is het samenloop van omstandigheden.

NoodZaak kan dan helpen. NoodZaak helpt met u / jou naar een oplossing te zoeken. Dat kan door mee te gaan naar de Sociale Dienst om daar bijzondere bijstand te vragen, of door iemand te zoeken die met u / jou de administratie doorloopt en die weer op orde brengt. We doen alles in overleg met u / jou.

U kunt contact opnemen met NoodZaak en u maakt een afspraak. Samen met de vrijwilligers van NoodZaak kijken ze hoe er hulp gezocht en gevonden kan worden voor u.

Plaats van samenkomst: **Opstandingskerk. Aanvang 9.30 uur.**

Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg

◆ Liturgisch bloemschikkingen Veertigdagen tijd

De schikkingen sluiten aan bij 'Een nieuw begin'. Het getal 8 is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Op de achtste dag begint een nieuwe week, de achtste dag wordt wel *opstandingsdag* genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin, als overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de toekomst.

De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen. Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land en aan de verzoeking in de woestijn.

Riet en water - De 8 glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de stengels. Water geeft immers nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant.

De Veertigdagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar. Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De vormen zijn onder andere cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.

3e Zondag Veertigdagen tijd

"De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon 'komt tot zichzelf', hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?"

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien.



De bloemen uit de dienst van zondag 17 maart zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw Bert en Hannie Wolfswinkel.

- ◆ **Griep.** Dominee Otto heeft sinds ruim een week griep. Hij realiseert zich dat hij helaas eerst moet uitzieken voor hij weer aan de slag kan. Daarom heeft hij zijn agenda tot en met maandag a.s. leeggemaakt. We hopen dat hij spoedig weer beter is .

◆ **Save the date: Paaschallenge 2019**

Voor alle jongeren is er een spannende Paaschallenge op komst: op (Stille) zaterdag 20 april organiseren we samen met de Ontmoetingskerk de Paaschallenge vanaf 18.00 uur (inloop 17.45 uur). We eten samen en gaan daarna beginnen met een spannend spel.

Locatie: Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14, 5046 GT Tilburg.

Meer info volgt later! Schrijf je het in je agenda op? We zien je graag dan!

TEUN VAN DOESBURG (jeugdouderling) en DS. OTTO GREVINK

◆ **Nieuw: een Bidstond. Doet u mee?**

We willen graag een mogelijkheid bieden om gezamenlijk te bidden tot God. Daarom introduceren wij een wekelijkse bidstond in de kerk. Het idee is gebaseerd op de volgende bijbeltekst: *Want waar twee of drie mensen in mijn naam aanwezig zijn, ben ik zelf bij hen* (Mattheus 18:20). Allen die belangstelling hebben zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Tijdens deze bijeenkomst bidden we voor nood, uit dankbaarheid, om zorgen die we hebben over anderen, elkaar of onszelf.

De bidstond wordt elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur gehouden en is 5 maart jl. gestart in de bezinningsruimte van onze kerk. Wim de Kwaasteniet en ik leiden om de beurt deze bidstond. We bidden, lezen en praten met elkaar.

Wij hopen u ook te ontmoeten op dinsdag 19 maart.

ANTON DE NATRIS

◆ **Informatieavond 'Kerk in Actie' in Oisterwijk**



Thema: 'Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen'

Spreker: Martin Teunissen van Kerk in Actie

Datum: donderdag 28 maart 2019

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur

Locatie: 'De Voorhof', Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk

Graag even aanmelden bij Nikki Idema (nikki.j.idema@gmail.com), Hans Bonis (hansbonis@ziggo.nl) of bij Bart Traksel (barttraksel@gmail.com).

◆ **Samen op weg naar Pasen**

Ook dit jaar verzorgen Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. weer samen vieringen in de Goede Week. Om hier samen naar toe te leven is er een vastenmaaltijd georganiseerd op woensdag 3 april 2019. De maaltijd begint om 17.30 uur en aansluitend zal ds. Otto Grevink voorgaan in de vesper.

Tijdens de vieringen wordt natuurlijk ook weer gezongen. Op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake door het koor van Ekklesia Tilburg o.l.v. Evert van Merode en op Goede Vrijdag en Paasmorgen zingt Cantorij 'Samen op Weg' o.l.v. Helga Janssens-Baan. Een ieder die graag mee wil zingen in een van deze vieringen kan zich aanmelden bij ondergetekende. Je ontvangt dan meer informatie over de repetities. De komende zondagse vieringen ligt er een inschrijfformulier klaar om je op te geven voor de maaltijden. Namens de voorbereidingsgroep,

INGRID VAN BEUZEKOM, ingridvbeuzekom@gmail.com

◆ **Meelezen met ds. Otto in de Veertigdagentijd**

Wegens griep kan dominee Otto deze week geen citaten aanleveren uit het boek van Thomas Halik. Volgende week hoopt hij het te vervolgen.

Deze Veertigdagentijd heb ik een boek ter hand genomen met de titel *Raak de wonden aan*. Het is van Tomáš Halík. Misschien heb je het interview gelezen in [Trouw](#) met hem. Ik was door dat interview zeer geraakt. Zijn boek gaat over de apostel Tomas die eerst Jezus' wonden moet zien om te kunnen geloven. Was hij zo ongelovig? Dat is nog maar de vraag.

Het leek mij een inspirerend boek op weg naar Pasen. En de lezing over Tomas wordt een van de lezingen op die ochtend. Elke week lees ik twee hoofdstukken, sinds vorige week, en geef ik een citaat mee in de nieuwsbrief dat denk ik mooi is om te overdenken. Misschien wil je hierom meelezen. Ik ben dan benieuwd wat jij ervan vindt.

3 – Het geheimenis van het hart

"Het geloof van Jezus werd gekruisigd en doorstoken door de ervaring van de oneindige godverlatenheid, waarvoor we geen donkerder gekleurd woord hebben dan 'de dood van God'. Toch was het feit dat Jezus deze grenservaring uitdrukt in de vorm van een vraag – 'Waarom hebt U Mij in de steek gelaten?' – al een voorteken van de opstanding. Hij houdt niet op met vragen stellen, Hij verbreekt de dialoog met de Vader zelfs dan niet als Hij op dit moment van doodsnood, menselijk gesproken, geen antwoord meer hoeft te verwachten.

Als Jezus op het moment waarop Hij de volledige Godverlatenheid ervaart, in deze duisternis *toch* zijn *vraag* uitschreeuwt, dan openbaar dit moment aan het kruis (en de kruisiging van zijn geloof, als we dat zo mogen zeggen) iets wezenlijks over het karakter van het echt *christelijke* (dus niet 'algemeen religieuze') geloof in het algemeen: het authentieke geloof van de leerlingen van Jezus bezit het karakter van het 'desondanks' en het 'en toch'. Het is een gewond, doorstoken en desondanks *voortdurend vragend* en zoekend, gekruisigd en opgestaan geloof en dus een werkelijk paasgeloof."

4 – Het voorhangsel scheurt

"Het doorboren van zijn hart en het scheuren van het voorhangsel (Heb. 10:20 spreekt van het voorhangsel van het lichaam) staan symbool voor het neerhalen van zowel de muur van vijandschap tussen God en de mensen als die tussen mensen onderling. Op die weg naar een nieuw leven, naar het heilige der heiligen, zullen van nu af, over de grenzen van volken, culturen en talen heen, allen die zich dáárheen op weg begeven, waarheen de armen van de gekruisigde wijzen, *samen* tot dezelfde Vader kunnen gaan. Paulus is altijd blijven herhalen: *Hij is onze vrede* (sjalom, Ef. 2:14) en onze verzoening: nu is er geen sprake meer van 'wij' en 'zij'.

◆ Filmavond in de Opstandingskerk: *Erbarme Dich* – Mattheus Passion Verhalen

Als oecumenisch project in de 40-dagentijd organiseren de Petrus en Pauluskerk, Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. een filmavond rondom de film *Erbarme Dich* op dinsdag 2 april a.s. in de Opstandingskerk (Rode zaal); aanvang 19.30 uur; een kleine bijdrage in de kosten van € 1.50 wordt gevraagd. Na de film zal er gelegenheid zijn tot napraten.

Net als het lied *Erbarme Dich* uit de Mattheus Passion gaat de film over de pijn die het leven kan brengen. In het lied wordt die pijn uitgezongen door Jezus, maar ook in breder perspectief gezet. Levensverhalen. Een moeder die haar kind verloor, een zoon die met zijn vader brak, leden van het daklozenkoor De Straatklinkers, ook P.J. Leusink vertelt zijn verhaal en bekende personen uit de muziek- en theaterwereld, schrijfster Anna Enquist.

Van harte uitgenodigd.

ABJE VAN ANDEL

- ◆ **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gedicht van Jacqueline Roelofs-van der Linden, uit het boekje *Medemens*⁵, uitgegeven door Kerk in Actie, november 2017.

Gastvrijheid

Samen eten

Brood en water delen

Verkoeling na de tocht door de woestijn

Elkaars oase zijn.

Samen eten

Reisverhalen delen

De beste route naar het einddoel wijzen

Elkaars gidsen zijn.

Samen eten

Onderkomen delen

Schuilen voor de hitte van de dag

Elkaars beschutting zijn.

Samen eten

Het goede van de aarde delen

genieten van elkaars gezelschap

Dan wordt water wijn.

Laat ons dat gegeven zijn

◆ Overzicht activiteiten in de komende weken

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
Dinsdag 26 maart 2019	Bidstond in de bezinningsruimte van de	Opstandingskerk,

19.00 - 19.30 uur	Regenboogzaal	Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 27 maart 2019 10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend / inloopochtend 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 28 maart 2019 Aanvang 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur	Informatieavond van Kerk in Actie over het thema 'Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen'	'De Voorhof', Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk
Zondag 31 maart 2019 Aanvang 16.00 uur	De orgelkring Midden Brabant organiseert een orgelconcert in de kapel van het Cenakel Informatie en reservering: www.cenakel.nl	Cenakel 1, 5022 KK Tilburg
Dinsdag 2 april 2019 19.00 - 19.30 uur	Bidstond in de bezinningsruimte van de Regenboogzaal	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Dinsdag 2 april 2019 Aanvang 19.30 uur Entree € 1,50	Filmavond <i>Ich erbarme dich</i> i.s.m. Ekklesia Tilburg en de Petrus en Pauluskerk	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 3 april 2019 10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend / inloopochtend  Ds. Dirk Jan Bierenbroodspot is aanwezig	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Maandag 8 april 2018 14.30-16.30 uur	Zingen in Zonnehof, Paas-zangmiddag Inloop vanaf 14.00 uur	Zaal 'de Salon', Prof. Gimbrèrelaan, zij-ingang
Vrijdag 12 april 2019 Aanvang 20.00 uur	Passieconcert van het TCGK Inloop vanaf 19.30 uur, gratis entree	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Dinsdag 16 april 2019 Aanvang 14.30 uur	Paasviering in De Hazelaar, in de kapel Voorganger: mw. Cissy Mohr	Dr. Eygenraamstraat 3 5042 SE Tilburg
Zaterdag 20 april 2019 Aanvang 18.00 uur	Paaschallenge 2019	Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14 5046 GT Tilburg

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via tel. 06 44718287.

ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com

of per telefoon 06-15895892

Werkdagen: maandag en woensdag

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54