

Nieuwsbrief

Zondag 22 maart 2020

Afgelopen zondag moesten we noodgedwongen vieren op afstand. Velen van u maakten ook gebruik van de mogelijkheid om online de viering te volgen, of achteraf te bekijken. We hebben het zo toegankelijk mogelijk proberen te maken. Mocht u de dienst toch niet hebben kunnen meemaken, dan is de 'klassieke' manier van terugluisteren via de normale website van onze kerk ook gewoon mogelijk. Is ook dat niet toegankelijk voor u, dan hopen we dat iemand u wegwijs wil maken hierin. Vraagt u gerust ook onze hulp, dan neemt iemand contact met u op.

We zijn zeer dankbaar voor alle reacties op de dienst, waarin u liet blijken dat we iets hebben gedaan waar behoefte aan was. Enkelen hebben ons ook geholpen met tips, en die hebben we ter harte genomen. In de komende Leidraad komt bovendien een artikel over de totstandkoming van deze diensten en de keuzen die we daarin maakten. Ook werden we verrast door de vele media-aandacht die de eerste online-kerkdienst trok. Die kunt u [hier](#) terugzien. De uitzending van Met Hart en Ziel op NPO2 kunt u [hier](#) terugzien.

Ook de tweede online-kerkdienst is te volgen via www.coronaviering.nl. Muziek wordt weer verzorgd door zangeres Barbara van den Eerenbeemt en Gert Oude Sogtoen. Voor de viering hebben we gekozen voor het verhaal van de Emmaüsgangers, eigenlijk naar aanleiding van een [blog](#) die predikant/presentator Jos van Oort schreef over onze eerste viering. Het verhaal beschrijft de leegte die de twee ervoeren toen ze uit het centrum dat Jeruzalem was zich moesten terugtrekken na de dood van Jezus en enkel het lijden in hun hoofd hadden. Zij lijken op ons nu we ons allemaal terugtrekken uit het openbare leven en overspoeld worden met 'corona-nieuws'. Is er niets anders dat de ruimte die ontstaat kan vullen en dat hoop geeft?

De liturgie ziet er als volgt uit:

Welkom

Lied: Votum en groet

Lied: Stil is de straat overal (Liedboek 1003)

Lezen: [Psalm 27](#): 1,3,7-10,13-14

Lied: De Heer is mijn licht (refrein) (Liedboek 27a)

Uitleg

Lied: Verberg mij nu (Liedboek 940)

Lezing: [Lucas 24](#):13-35 (Emmaüsgangers)

Overweging

Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn (Liedboek 528)

Gedicht: Vergrendeling

Lied: Daar bij de rivier (Liedboek 337)

Gebeden (chat en website)

afgewisseld met lied: Blijf met uw genade bij ons (Liedboek 256)

Afgesloten met lied: Onze Vader (Liedboek 371)

Collecte, bloemen, kaarsjes:

1. campagne #NIETALLEEN (Kerk in Actie e.a.), via deze [link](#) (iDeal)
2. coronavieringen vanuit deze kerk, via deze [link](#) (iDeal)

Lied: Gebed om zegen

Zegen

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 416)

In dit [filmpje](#) voor MijnKerk.nl vertelt dominee Otto over zijn keuzen voor de lezingen en de liederen.

De viering sluit aan bij de landelijke actie #nietalleen. Daar collecteren we ook voor, en dat kan met de link die hierboven en op de website staat. U kunt dan betalen met iDeal, via uw computer of via uw telefoon. Die [betaallink](#) is niet alleen geldig tijdens de dienst, maar ook ervoor en daarna.

Hetzelfde geldt voor de betaallink van de collecte voor onze kerk. Via deze [betaallink](#) kunt u overmaken naar onze eigen gemeente, zoals u dat normaal bijv. thuis doet als u collectebonnen besteld of een andere gift geeft. Ook deze betaallink werkt nu al.

We vragen hier in de nieuwsbrief ook aandacht voor onze eigen diaconale collecte. Die kunnen we verder geen aandacht geven in de dienst, omdat we specifiek voor deze tijd een collectedoel hebben gezocht samen met Kerk in Actie, die ons met Missionair Werk ook ondersteunt. Ook aan deze collecte kunt u bijdragen via een [betaallink](#), die nu al werkt en waarmee u geld voor deze collecte overmaakt aan onze eigen diaconie.

Toelichtingen bij de collecte

Nieuw platform: #nietalleen

Het coronavirus trekt diepe sporen in ons land. Maar Nederland laat zich gelukkig van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belondes onder oudere gemeenteleden gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank. Het platform #nietalleen brengt al die initiatieven nu bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen versterken.

Volop hulp in Nederland

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit): verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, CGK, GKv, NGK, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Navigators, Kerk in Actie. Daarmee is een landelijk dekkend netwerk beschikbaar. U vindt dit platform op www.nietalleen.nl.

De collecte voor het Pastoraat onder Sinti en Roma in Nederland op 22 maart

Op vrijdag 19 mei 1944 wordt in Westerbork de deportatie ingezet van in totaal 245 Sinti en Roma naar Auschwitz: veertig families waaronder 147 kinderen en eenendertig alleenstaanden. Alles wat ze bij zich dragen is ontsmet, zelfs de zevenentwintig violen die mee vervoerd worden.

In de met krijtcijfers genummerde vee-en goederenwagens vertrekt het zogenoemde zigeunertransport, met daarin ook Joodse gevangenen, naar eindbestemming Auschwitz in Polen. Van de 245 gedepoteerde Sinti en Roma keerden volgens de opgave van het Rode Kruis na de oorlog slechts 31 terug naar Nederland. Alleen volwassenen.

Nu 75 jaar later lijden de overlevenden van Sinti en Roma nog steeds onder deze gruwelijke afslachting van hun familieleden en volksgenoten. Nog steeds kunnen zij niet ten volle het vertrouwen geven aan de samenleving. Dat uit zich vooral in het hoge aantal werklozen onder hen.

Na de oorlog verscholelied zij zich in de bossen en leefden van het beoefenen van oude beroepen en bedelen. De laatste jaren gaan kinderen beter naar school maar de jonge ouders kampen nog steeds met het verleden.

Het pastoraat voor de Sinti en Roma in Nederland werkt momenteel aan een serie Levenswerkboekjes waarin de jonge ouders hun verhaal kunnen vertellen over het verleden, het heden, en ook hoe zij de toekomst zien. Het op deze manier bekendheid geven aan hun levensverhalen is voor hen heel belangrijk. Uw financiële bijdrage aan de totstandkoming van deze serie Levenswerkboekjes is van groot belang voor hen en voor ons, zodat we gezamenlijk 75 jaar bevrijding kunnen vieren.

Op zondag 22 maart zouden de voor dit doel reeds uitgegeven Levenswerkboekjes in de Opstandingskerk ter inzage liggen en te koop zijn voor 5 euro.

Zodra het weer mogelijk is dat ds. Jacqueline van Marion kan voorgaan in de Opstandingskerk, neemt zij de boekjes mee.

U kunt bijdragen aan de collecte door een gift over te maken op rekeningnummer NL02 INGB 0003 4444 54 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Tilburg, o.v.v. collecte Sinti en Roma, of via deze [betaallink](#) (iDeal), die nu al werkt en waarmee u geld voor deze collecte overmaakt aan onze eigen diaconie.

- ◆ **Deze foto** is gemaakt bij de voorbereidingen van de coronaviering van zondag 15 maart jl.



- ◆ **Het pastoraat staat voor u klaar.**

In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met het coronavirus en de daarbij horende maatregelen, willen wij als kerkgemeenschap proberen zo goed mogelijk naar elkaar en de wereld om te zien. Wij proberen elkaar vast te houden, ook al moeten we afstand houden. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, dan zijn wij als pastoraal team telefonisch bereikbaar op de volgende tijden. Als u buiten deze tijden belt of als u geen gehoor krijgt, spreek dan vooral de voicemail in, dan kunnen wij u bereiken. Een mail kunt u altijd sturen.

- Cissy Mohr 06-44718287 (overdag), e-mail cissymohr@hotmail.com
- Theo van de Sanden-Bout 06-22929948 (bij voorkeur in de avond), e-mail matheusbout@gmail.com
- Ds. Annemarie Hagoort 013-5914776 (beschikbaar voor pastoraat op donderdag)

- ◆ **Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd tot aan Pasen; 4^e zondag, 22 maart 2020**

Sta op! In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt.

Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan

vluchtelingen, aan kinderen in de knel, aan een ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden, ook nu ten tijde van het Corona virus dat zorgt voor verdriet, onzekerheid en angst. Wij geloven in delen, elkaar dragen.

Om in beweging te komen, hebben we een stip op de horizon nodig. Dit vormt het uitgangspunt gekozen voor het ontwerp van de Liturgische Bloemschikking. De stip in het ontwerp is een open ruimte/cirkel, ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag een ander beeld en tekst waarom u in beweging mag komen.

De **vierde zondag** van de Veertigdagentijd, zondag Laetare is Latijn voor 'verheugen' en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: 'Verheug u, o Jeruzalem'.

Johannes 9 : 1 - 13 en 26 - 39 Oog voor de mensen om je heen. Jezus roept zijn leerlingen op om in navolging van Hem te laten zien wat dat betekent. Als van God gezonden mensen licht brengen in een duistere wereld. Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar Siloam. Daar ziet hij voor het eerst licht. Ziekte en handicaps beperken de mens om zelfstandig invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen bijdragen aan verlichting? Of zijn wij blind voor de nood van de ander en lopen we hen voorbij?



Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, **de rood-roze bloesem** zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

Namens taakgroep eredienst,

JESSICA HAGOORT EN ANNELIES VAN WIJK

◆ **Ronde Tafelhuis start brievenactie voor zorgcentrum de Heikant.**

Zorgcentrum de Heikant is volledig gesloten voor bezoekers. Dat betekent dat bewoners hun partners, familie en vrienden niet kunnen ontvangen. Ondanks de goede zorg die zij krijgen, zitten zij veel alleen. Daarom willen we de bewoners van het zorgcentrum een hart onder de riem steken.

Samen met Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok starten we een brievenactie. U kunt een brief of boodschap schrijven aan bewoners van het Zorgcentrum en deze bij ons inleveren. Dan kunnen wij de brieven vervolgens verspreiden.

Misschien wilt uw (klein)kind een tekening maken, of kent uw buurman een mooi gedicht. Door deze op te sturen kunnen we een klein lichtpuntje zijn in de vreemde tijden waarin deze mensen verkeren.

Graag uw brief, boodschap of tekening in een envelop steken onder vermelding van: '*Brievenactie Zorgcentrum de Heikant.*' U kunt de envelop opsturen of inleveren op de volgende locaties:

Ronde Tafelhuis

(Brievenbus Bibliotheek)

Wagnerplein 4

5011 LP Tilburg

Pastorie de Schans.

De Schans 122

5011 EN Tilburg

HET RONDE TAFELHUIS



De bloemen uit de dienst van zondag 15 maart zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar mevrouw Joke van der Leun. Er waren ook bloemen voor mevrouw Ina Vos-Drost in Berkel-Enschot.

- ◆ **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het 1^e couplet van Lied 1005 uit het *Liedboek zingen en bidden in huis en kerk*

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
Schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.



- ◆ **Overzicht activiteiten in de komende weken**

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
ONDER VOORBEHOUD Woensdag 22 april 2020 Aanvang 13.00 uur, met een kopje koffie of thee	AVE-activiteit: filmmiddag in de Opstandingskerk. Na de film is er nog een drankje en gelegenheid om met elkaar even na te praten / bij te praten. De kosten bedragen voor deze middag zijn € 7.00 pp. Graag één week van tevoren opgeven bij Johan de Vos, tel. 4680350 of via e-mail jbdevos01@tiscali.nl .	Heeft u geen vervoer of zijn er anderszins obstakels? Laat dit geen probleem zijn en meldt u dit dan bij ons zodat we daar een oplossing voor kunnen zoeken.
Zaterdag 16 mei 2020 10.30-17.15 uur	Het 11 ^e Oecumenisch Liedfestival Zie ook www.liedfestival.nl	In Goes, Zeeland

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via tel. 06 44718287.

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

of per telefoon 06-30565951

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (gegevens zie hierboven)

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54