



Nieuwsbrief

Zondag 21 februari 2021

Intrede ds. Sietske Blok

Op zondag 28 februari a.s. doet ds. Sietske Blok intrede in onze gemeente. In de intrededienst wordt zij door ds. Otto Grevink bevestigd als predikant en daarmee verbonden aan onze gemeente. De dienst zal in verband met de corona-maatregelen geheel online zijn en te volgen via de website. Dat betekent dat er geen gemeenteleden of gasten aanwezig zullen zijn in de kerk, behoudens enkele gasten uit de directe familie- en/of vriendenkring van ds. Sietske Blok en de gemeenteleden die meewerken aan de dienst.

Om ds. Sietske Blok toch wat persoonlijker namens onze gemeente te verwelkomen heeft Theo van de Sanden-Bout - altijd vindingrijk - het idee geopperd om haar te verwelkomen met een **boeket van de gemeente**. Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om op zaterdagmorgen **27 februari a.s. tussen 10.00 en 12.30 uur** (ieder) 1 bloem, met daaraan een kaartje met een persoonlijke welkomstgroet, af te geven aan de kerk. Zo kan ik onze nieuwe predikant namens de gemeente een divers, hartelijk welkomstboeket aanbieden bij mijn welkomstwoord. Lukt het niet om op die zaterdagmorgen een bloem/bloemen af te geven, neem dan even contact op met Theo of mij.

Doet u, doen jullie mee? Samen voor een mooi boeket!

Introductie en nadere kennismaking

In de kernteam vergadering van 8 februari jl. hebben wij ons met ds.

Sietske Blok (hierna Sietske), die deelnam aan de videobespreking, beraden over haar intrede in onze gemeente. Hoe maakt zij kennis met onze gemeente en met het kerkenwerk in onze gemeente? Hoe kunnen wij haar begeleiden bij een goede start? Zodat zij vertrouwd raakt met onze gemeente en zich gaat thuis voelen in ons midden als onze predikant.

Allereerst zal de taakgroep Eredienst met haar overleggen over het preekrooster 2021. Na medio maart zal zij ingeroosterd worden voor het voor haar toepasselijke aantal preekbeurten en zullen enige gastpredikanten, die onder voorbehoud waren ingeroosterd, voor haar plaats maken. Voorts zal de kennismaking met gemeenteleden vanwege de huidige lockdown meestal 1 op 1 zijn, of door deelneming aan al dan niet online overleg van taakgroepen en andere groepen. De eerste contacten zullen met name het pastoraat in onze kerk betreffen. Kennismaken en overleggen met de taakgroep pastoraat en met ds. Annemarie Hagoort voor de overdracht van haar bezoekwerk. Ontmoetingen met de diakenen en met actieve gemeenteleden die Sietske kunnen vertellen over onze gemeente en wat er leeft. En zo gaandeweg de gemeente leren kennen, ook door voor te gaan in de diensten en in samenwerking met degenen die zorgen voor muziek, opname en beamerpresentatie, met de gemeente (al dan niet online) de zondagse diensten te vieren in/vanuit onze kerk.

Begeleiding en coaching

Sietske heeft nog nascholing voor beginnende predikanten tegoed (6x 2 daagse cursus), die wat later in dit jaar volgt. Voorts wordt gedacht aan externe coaching als predikant, in te zetten vanaf de start of als zij inmiddels meer ingewerkt is.

Zo proberen wij Sietske een goede start in onze gemeente te bereiden, zodat zij zich spoedig thuis voelt bij ons. Mocht u nog suggesties hebben op dit vlak, dan hoor ik dat graag.

ABJE VAN ANDEL

- Tot nader bericht zijn alle vieringen alleen online te volgen. Op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl staat de link om de viering online te volgen. Aanvang 9.30 uur.

- **Liturgie Opstandingskerk zondag 21 februari 2021, 1^e zondag van de 40dagentijd**

Voorganger: dr. Miranda Vroon-van Vugt

Ouderling: Abje van Andel

Muziek: Rob Itter, op orgel en vleugel

Motto: *Vanuit de dood naar het leven*

-Muziek voor de dienst: Menuet in G mineur van J.S. Bach.

-Ambtsdragers komen naar voren. Voorganger wordt meteen begeleid naar haar/zijn stoel op het liturgisch centrum, zonder handdruk, maar met zegenwens.

-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst.

-Openingslied: *Morgenlicht* (de tekst van dit lied vindt u bij het 'Tot slot' van deze Nieuwsbrief)

-Bemoediging en groet

-Inleiding op de dienst

-Gebed

-**Aandacht voor de kinderen** (zie gele blokje hieronder + kleurplaat aan het slot van deze Nieuwsbrief)

-Eerste lezing: Genesis 9:8-17

-Antwoordpsalm: Psalm 25 - LB 25c Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

-Tweede lezing: Marcus 1:12-15

-Overweging

-Muziek - Impromptu van F. Schubert

-Collecten (met eventueel korte toelichting door diaken)

1. **Diaconie** (Moldavië) via de [betaalink](#) (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

(DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 21 februari)

Toelichting: deze collecte is bestemd voor het SaGe ZWO-project in Bethenia, Moldavië.

2. **Vieringen**: via [betaalink](#) (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)

-Gebeden

-Stil gebed

-Onze Vader

-Slotlied: Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt

O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest, Heer

Jezus, kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt, diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven

Zegen ons waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander tot zegen te zijn

O God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

-Zending en zegen

-Muziek – na de dienst: Menuet in G majeur van J.S. Bach.

Hallo kinderen,
Vandaag gaat het verhaal over Noach. Er is in de viering een leuk liedje te zien waarin het verhaal van Noach verteld wordt.
Bij deze nieuwsbrief zit ook een kleurplaat (onderaan deze Nieuwsbrief). Geef je de regenboog zijn mooie kleuren?
Groetjes van de kindernevendienst!



● Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd en Pasen



Zeven keer Barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus, die ons heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De bloemschikkingen zijn geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijd campagne van Kerk in Actie: "Ik ben er voor jou". Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal, Mattheüs 25: 35,36.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven. Het is alsof de schrijver wil zeggen: breng je binnenste naar buiten.

In de zeven grote en kleine glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen, komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn boomstammetjes en soms stenen geplaatst.

Wilt u thuis meedoen?

Voor de thuisschikking zijn zeven glazen kruidenpotjes met een kurken dop nodig en acht kiezelstenen. De bloemen die in de glazen potjes komen, zijn gelijk aan de bloemen voor de kerkschikking, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. De flesjes en stenen zijn op een spiegel geplaatst in de vorm van een open hart.



1e zondag Veertigdagentijd

De zieken bezoeken 'Ik was ziek en jullie bezochten mij' Mattheüs 25:36.

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor 'ziek' ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat



aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond.

Bij de schikking

In de glazen zetten we vergeet-mij-nietjes of anemonen blanda, kleine paarse bloemetjes met een geel hart. Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendel en kruiden, geurige symbolen voor goede zorg.

Namens Taakgroep Eredienst
JESSICA HAGOORT DE ANNELIES VAN WIJK

● Petrus-veertigdagentijdkalender te vinden op de website

Het thema van de kalender is dit jaar 'Ik ben er voor jou', en behandelt wekelijks één van de zeven werken van barmhartigheid.

In de kalender vindt u elke dag een bijbeltekst en een korte overdenking. De online kalender biedt bovendien verschillende extra's, zoals interviews met de predikanten die een bijdrage leverden aan de kalender, tips voor de vastentijd en passende gebeden.

Zie www.pkn-tilburg.nl, op de homepage.



De bloemengroeten uit de dienst van zondag 14 februari waren voor:

- Mevrouw De Jong – Gelderman, zij werd op 12 februari 95 jaar,
- Mevrouw Storm – van Dijk, zij werd op 14 februari 84 jaar,
- Mevrouw Kist – Hoefnagel, zij werd op 15 februari 87 jaar,
- De heer Mans, hij werd 15 februari 83 jaar.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

2021

Actie
Kerkbalans

Actie Kerkbalans en bijdrage diaconale projecten 2021

U kunt uw toezeggingsformulier opsturen (geen postzegel nodig) in de antwoordenvolp die u bij de brief heeft ontvangen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

● Honing- en wijnverkoop voor ons ZWO-project Bethania in Moldavië

Beste gemeenteleden,

Het is pas kort 2021 en er kan weinig met al de nodige maatregelen. Ook in Moldavië is het virus actief. De centra van Bethania voor ouderen en kinderen zijn dicht. Bethania brengt nu bezoeken en eten aan eenzame ouderen.

We leven als SaGe-gemeenten ook dit jaar mee met de mensen van Bethania in Moldavië en willen hen graag steunen omdat:

- Verspreiding van ziekte in Moldavië zoveel moeilijker tegen is te houden;
- De zorg zoveel minder vraag aan kan;
- Mensen te weinig hebben om de ziekte aan te kunnen;
- Isolément en deze kwetsbaarheid het leven voor deze mensen zwaar maakt.

In de 40dagentijd starten de SaGegemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg **een wijn- en honingverkoop**:

Wijnverkoop

Over bijna 40 dagen is het Pasen. We kijken vooruit naar een mooi feest. Wat is het heerlijk om dan een flesje wijn open te trekken. Deze keer kan dat met wijn uit Moldavië. De opbrengst gaat dan ook nog naar een goed diaconaal doel; nl. ons project met Bethania in Moldavië.

Moldavië is al eeuwen een erkend wijnland met heerlijke en ook lokale wijnen. Tot voor kort waren deze bij ons nog onbekend. De ZWO kan via een importeur tegen inkoopkosten deze wijn aanschaffen. Het gaat om twee soorten witte en twee rode wijn en/of een Rose.

Keuze			Prijs
A		Wit Een frisse Sauvignon Blanc (€ 3,00 is voor Bethania)	€ 8,50
B		Wit een wat duurdere, maar unieke Feteasca Regala / Riesling (dit is een blend van 2 druiven, waarvan de Feteasca Regala een inheemse druif is) (€ 3,20 is voor Bethania)	€ 11,50
C		Rood Een alom bekende, lichte Merlot (€ 3,00 is voor Bethania)	€ 8,50
D		Rood een wat duurdere Feteasca Neagra (deze wijn is gemaakt van een inheemse druif en zeer gewaardeerd) (€ 3,20 is voor Bethania)	€ 11,50
E		Rose (malbec syrah) Het aroma is van deze Rose is zacht met tinten van rijpe aardbeien, frambozen en romige tinten. De smaak van de wijn is fris met heldere bessentinten. Een unieke rosé met een pittig karakter. (€ 3,00 is voor Bethania)	€ 8,50

Honingverkoop			
<p>Naast wijn kunt u ook een pot Moldavische honing aanschaffen. Deze heerlijke acaciahoning is een van de lichtste en zoetste honingsoorten die er zijn. De honing is zacht delicaat en blijft zeer lang vloeibaar en komt van imkers die met een microkrediet hun bedrijf konden opstarten.</p>			
Keuze			Prijs
F		<p>500gr knijpfles.</p> <p>(€ 2,25 is voor Bethania)</p>	€ 8,00
G		<p>250gr cadeauknijpfles (leuk om weg te geven, verschillende thema's).</p> <p>(€ 2,31 is voor Bethania)</p>	€ 5,50
<p>NB: Wegens een mislukte oogst van de Acacia, is de levering van honing beperkt.</p>			

Bestellen:

U kunt de wijn en de honing **tot 10 maart** bestellen bij Nikki Idema (nikki.j.idema@gmail.com) of bij Hans Bonis (hansbonis@ziggo.nl) of via ZWO-Oisterwijk@hotmail.com.

Stuur ons een mailtje waarin u duidelijk vermeldt uw naam, adres en woonplaats en welke wijn (A ;B ;C ;D ;E) en/of honing (F ;G) u wilt bestellen en hoeveel flessen u wilt hebben. Natuurlijk kunt u ook bestellen voor familie en vrienden.

LET OP: Bij aankoop van **minimaal 4** flessen krijgt u € 1,00 korting per fles.

Dat mogen ook 4 verschillende soorten wijn zijn.

Vervolgens krijgt u van de diaconie een rekening toegestuurd. Bij uw betaling vermeldt u: wijn- en honingverkoop Moldavië

Als wij de bestelling binnen hebben, krijgt u bericht wanneer uw bestelling kan worden afgehaald of geleverd.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jantsje Bakkeren 06-22856358, Digna Cusell 06-13611538 of Nikki Idema 06-43845816.

Informatie over deze wijnen, zoals een proefnotitie, vindt u op de website www.promoldavie.nl

Wilt u geen van deze producten kopen, maar wilt u ons wel steunen?

Dat kan, heel graag zelfs! Maak uw bijdrage over op **Rekeningnummer NL02 INGB 0003 4444 54** t.n.v. Diaconie Protestante kerk Tilburg o.v.v. gift Moldavië.

Namens de diaconie en de ZWO,

Digna Cusell (Hilvarenbeek), Hans Bonis en Nikki Idema (Tilburg), Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren en Marieke Traksel (Oisterwijk)

- **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het Openingslied van de viering van deze zondag 'Morgenlied':

In de stilte van de morgen
Als de wereld weer ontwaakt.
Ik de vogels zacht hoor fluiten
En de zon komt door de ruiten.
In de stilte van de morgen
Als mijn adem wolkjes blaast.
En de nieuwe dag begint
Bid ik dat Uw liefde wint in wat ik doe vandaag.
In de stilte van de morgen
Ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen
U zult altijd voor mij zorgen.
In de stilte van de morgen
Nodig ik U bij mij uit.
De bovenkamers van mijn hart
Overstemd wat mij verward.
Heer maak mij tot U thuis.
Met open handen
En een dankbaar hart.
Geef ik mij over,
Maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
Zie ik Uw gezicht.
In de stilte van de morgen,
Zing ik Heer U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven
In Uw plannen heeft geweven.
In de stilte van de morgen
Leg ik alles voor U neer.
Al mijn zorgen en mijn zonden
Houden mij niet meer gebonden.
Want ik weet U bent mijn Heer
Met open handen
En een dankbaar hart.
Geef ik me over,
Maak een nieuwe start
In het morgenlicht
Zie ik Uw gezicht.



KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via telefoonnummer 06 44718287.

Voor **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie hierboven)

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54

