

Nieuwsbrief

Zondag 10 maart 2019

◆ **Eredienst van zondag 10 maart 2019.**

In deze dienst vindt de herbevestiging van mevrouw Abje van Andel plaats.

Waarom zou je je willen inzetten in de kerk? Voor wie dat al doet zijn er tal van redenen te noemen; voor wie dat niet (meer) doen evenzo. Het lijkt dan alsof de redenen om de kerk en onszelf draaien. Maar dat is natuurlijk niet zo. De kerk bestaat niet op zichzelf. De kerk bestaat vanwege God. En vanwege onze bereidheid om met God mee te willen doen. 'Met God meedoen', dat is het thema van de dienst van zondag waarin we nieuwe medewerkers welkom heten en afscheid nemen van diegenen die hun steentje hebben bijdragen. Daarmee beginnen we de voorbereidingstijd naar Pasen. We willen ons zondag dan ook bezinnen op die vraag: wat betekent het wel en wat betekent het niet: met God mee doen. En wat zegt dat over de kerk van nu en van de toekomst?

We lezen: [Lucas 19: 45-48](#)

We zingen: psalm 91: 1,2,8; lied 280: 1,5,7; lied 538: 1,2,3,4; lied 536: 1,2,3,4; 'De wind steekt op'; lied 362: 2; lied 675: 1,2

Voorganger: ds. Otto Grevink

Thema: Met God meedoen

Muzikale begeleiding: Rob Itter

Er is **oppasdienst, kindernevendienst en brug**

De **1^e collecte** is bestemd voor KIA: Sage project.

Toelichting: De diaconale collecte is vandaag voor Moldavië het KIA project dat we samen met Oisterwijk en Hilvarenbeek hebben gekozen voor de komende jaren. Moldavië, enkele vlieguren bij ons vandaan, maar een land wat tot de een van armste landen van de wereld gerekend kan worden. Ongeveer een kwart van de bevolking werkt in het buitenland. Ouderen, maar ook kinderen, blijven zonder zorg achter. Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen hulp bij het naar school gaan, een maaltijd en psychosociale hulp. Ouderen ontvangen te weinig geld om rond te komen en de overheid geeft geen steun. Ouderen raken ondervoed en medicijnen zijn onbetaalbaar en de winters zijn bitterkoud. Met elkaar kunnen we bijspringen: Bethania probeert de meest kwetsbare medemensen in de dorpen Tintareni en Bulboaca te voorzien van thuiszorg en een warme maaltijd. Met elkaar kunnen we een handje helpen, helpt u ook mee?

De **2^e collecte** is bestemd voor de eigen gemeente.

Plaats van samenkomst: **Opstandingskerk**

Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg



De bloemen uit de dienst van zondag 3 maart zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar mevrouw Ineke van Zwol.

◆ **Oproep van de voorzitter van de kerkrentmeesters**

'Beste gemeenteleden, nu José van der Linden van haar welverdiende pensioen geniet, lopen we tegen een aantal praktische zaken aan. Zaken zoals het legen van de brievenbus, wisselen van het antependium, vuilcontainer aan de weg zetten en de afwas. Wie wil een kleine of grotere taak op zich nemen? Het kan 1 keer per week of zelfs minder. Taken kunnen overdag of in de avond uitgevoerd worden. Willen we samen kerk blijven, zullen we het ook samen moeten doen.'
Aanmelden bij Arie Idema (0653130703).

◆ **Nieuw: een Bidstond. Doet u mee?**

We willen graag een mogelijkheid bieden om gezamenlijk te bidden tot God. Daarom introduceren wij een **wekelijkse bidstond** in de kerk. Het idee is gebaseerd op de volgende bijbeltekst: *Want waar twee of drie mensen in mijn naam aanwezig zijn, ben ik zelf bij hen.* Mattheus 18:20. Allen die belangstelling hebben zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Tijdens deze bijeenkomst bidden we voor nood, uit dankbaarheid, om zorgen die we hebben over anderen, elkaar of onszelf.

De bidstond wordt **elke dinsdagavond van 19.00 tot 19.30** gehouden en is 5 maart jl. gestart in de bezinningsruimte van onze kerk. Wim de Kwaasteniet en ik leiden om de beurt deze bidstond. We bidden, lezen en praten met elkaar.

Wij hopen u te ontmoeten op 5 maart.

ANTON DE NATRIS

◆ **Informatieavond 'Kerk in Actie' in Oisterwijk**

Thema: 'Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen'



Spreker: Martin Teunissen van Kerk in Actie

Datum: donderdag 28 maart 2019

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur

Locatie: 'De Voorhof', Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk

Graag even aanmelden bij Nikki Idema (nikki.j.idema@gmail.com),

Hans Bonis (hansbonis@ziggo.nl) of bij Bart Traksel (barttraksel@gmail.com)

◆ **Samen op weg naar Pasen**

Ook dit jaar verzorgen Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. weer samen vieringen in de Goede Week. Om hier samen naar toe te leven is er nog een vastenmaaltijd georganiseerd. Na afloop van deze maaltijd is er een korte viering/vesper. Door dit samen te delen en te vieren komen we weer een stapje dichterbij elkaar.

Woensdag 3 april 2019: om 17.30 uur begint de maaltijd en aansluitend zal ds. Otto Grevink voorgaan in de vesper.

De komende zondagse vieringen ligt er een inschrijfformulier klaar om je op te geven voor de maaltijden.

Tijdens de vieringen wordt natuurlijk ook weer gezongen. Op Witte Donderdag en in de Paaswake door het koor van Ekklesia Tilburg o.l.v. Evert van Merode en op Goede Vrijdag en Paasmorgen zingt Cantorij Samen op Weg o.l.v. Helga Janssens-Baan. Een ieder die graag mee wil zingen in een van deze vieringen kan zich aanmelden bij ondergetekende. Je ontvangt dan meer informatie over de repetities.

Namens de voorbereidingsgroep,

INGRID VAN BEUZEKOM, ingridvbeuzekom@gmail.com

◆ **Meelezen met ds. Otto in de Veertigdagentijd**

Deze Veertigdagentijd heb ik een boek ter hand genomen met de titel *Raak de wonden aan*. Het is van Tomáš Halík. Misschien heb je het interview gelezen in [Trouw](#) met hem afgelopen weekend. Ik was door dat interview zeer geraakt. Zijn boek gaat over de apostel Tomas die eerst Jezus' wonden moet zien om te kunnen geloven. Was hij zo ongelovig? Dat is nog maar de vraag. Dit zegt Halík erover:

“Tomas was een man die bereid was om zijn Meester te volgen tot het bittere einde. Een voorbeeld hiervan is zijn reactie als Jezus met zijn leerlingen naar Lazarus wil gaan: ‘Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met Hem sterven.’ (Joh 11:16). Hij nam het kruis serieus – en het verhaal van de opstanding leek voor hem misschien een te goedkoop ‘happy end’ van het lijdensverhaal. Misschien weigerde daarom wel mee te doen aan de blijdschap van de andere apostelen en wilde hij daarom *de wonden van Jezus* zien. Hij wilde zien of ‘de opstanding’ *het kruis niet van zijn kracht had beroofd* (vgl. 1 Kor. 1:17). Pas toen hij dat wist, kon hij zeggen: ‘Ik geloof.’ Misschien begreep de ‘ongelovige Tomas’ de zin van het paasgebeuren uiteindelijk wel beter dan de anderen.”

Het leek mij een inspirerend boek op weg naar Pasen. En de lezing over Tomas wordt een van de lezingen op die ochtend. Elke week lees ik twee hoofdstukken, en geef ik een citaat mee in de nieuwsbrief, dat denk ik mooi is om te overdenken. Misschien wil je hierom meelezen. Ik ben dan benieuwd wat jij ervan vindt.

1 – De deur van de gewonden

“Er wordt verteld dat satan aan Sint-Maarten zelfs eens in de gedaante van Christus is verschenen, De heilige liet zich echter niet voor de gek houden. Hij vroeg hem: ‘Waar zijn jouw wonden?’ Wat kan ik doen? Ik kan niet anders dan *mijn* geloof en wat mij wordt voorgehouden om in te geloven onderwerpen aan ‘de test van Sint-Maarten’. Ik geloof niet in goden en religies die vrolijk in deze wereld rondspringen zonder geraakt te worden door haar wonden – zonder schrammen, littekens of brandwonden – en ze op de hedendaagse religieuze markt alleen hun blinkende charme tentoonstellen.”

2 – Zonder terughoudendheid

“Wanneer de wereld volmaakt zou zijn, zou zij zelf God zijn en zou er hier geen vraag naar God bestaan. Een God die zich narcistisch in de ongeschonden spiegel van zijn volmaakte en volledig harmonische wereld zonder tegenstrijdigheden, tegenstellingen en raadsels wil spiegelen, dat zou niet *mijn* God, niet de God van de Bijbel, niet de God van mijn geloof zijn. De geschiedenis die de Bijbel vertelt, is geen lieflijke idylle, maar een verontrustend drama. De wereld waarover de Schrift spreekt, heet bloedige en pijnlijke wonden, net als onze huidige wereld – en de God die zij belijdt, draagt die eveneens.”

◆ **Filmavond in de Opstandingskerk: Erbarme Dich – Mattheus Passion Verhalen**

Als oecumenisch project in de 40-dagentijd organiseren de Petrus en Pauluskerk, Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. een filmavond rondom de film *Erbarme Dich* op dinsdag 2 april a.s. in de Opstandingskerk (Rode zaal); aanvang 19.30 uur; een kleine bijdrage in de kosten van € 1.50 wordt gevraagd. Na de film zal er gelegenheid zijn tot napraten.

Net als het lied *Erbarme Dich* uit de *Mattheus Passion* gaat de film over de pijn die het leven kan brengen. In het lied wordt die pijn uitgezongen door Jezus, maar ook in breder perspectief gezet. Levensverhalen. Een moeder die haar kind verloor, een zoon die met zijn vader brak, leden van het daklozenkoor De Straatklinkers, ook P.J. Leusink vertelt zijn verhaal en bekende personen uit de muziek- en theaterwereld, schrijfster Anna Enquist.

Van harte uitgenodigd.

ABJE VAN ANDEL

◆ **Nieuwe expositie in de Regenboogzaal.**



Mevrouw Loes van den Berghe uit Eindhoven exposeert de komende vier maanden in de Opstandingskerk. Op de foto hierboven krijgt u al een indruk van haar schilderijen. Indien u meer wilt weten over deze schilderijen kunt u mailen met Loes van den Berghe:

loesvandenbergh7@gmail.com



| Opbrengst collecten februari 2019 | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 3 februari | Werelddiaconaat | € 147,25 | Eigen gemeente | € 104,10 |
| 10 februari | Diaconie | € 82,46 | Catechese en educatie | € 72,79 |
| 17 februari | Diaconie: St. Leergeld | € 145,30 | Eigen gemeente | € 115,45 |
| 24 februari | Diaconie | € 175,68 | Missionair werk | € 179,17 |

◆ **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een lied uit de dienst van deze zondag: Lied 'De wind steekt op' (melodie 'God is getrouw, zijn plannen falen niet' gezang 304)

1. De wind steekt op, de bomen buigen licht.
De vogels voelen zich al meer gedragen.
Zij leven vrij, in zingend evenwicht,
alsof ze weten wat de wind zal vragen.
Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband,
leeft uit Gods hand.

2. De wind steekt op, Gods adem vult het huis.
De mensen wagen zich weer aan verhalen
van wie hen draagt, van wie er aan het kruis
ons toekomst bracht en leerde ademhalen.
Geloven is een luisterend bestaan,
een samen gaan.

3. De wind steekt op, we steken nu van wal.
 De zeilen vangen kracht voor op het water.
 Wat ons op zee nog overvallen zal,
 wij vissen tot de morgen, want hij staat er:
 die ons met brood en vis heeft opgewacht.
 Het is volbracht.

◆ **Overzicht activiteiten in de komende weken**

| Datum en aanvangstijd | Activiteit | Locatie, bijzonderheden |
|--|--|--|
| Maandag 11 maart 2019 15.00-16.00 uur | 'Zingen in Zonnehof' Inloop vanaf 14.30 uur | Zaal 'de Salon', Prof. Gimbrèrelaan, zij-ingang |
| Dinsdag 12 maart 2019 19.00-19.30 uur | Bidstond in de bezinningsruimte van de Regenboogzaal | Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 |
| Woensdag 13 maart 2019 10.00 uur-11.30 uur | Koffieochtend / inloopochtend  | Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 |
| ◆ Dinsdag 19 maart 2019 19.00-19.30 uur | Bidstond in de bezinningsruimte van de Regenboogzaal | Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 |
| Woensdag 20 maart 2019 10.00 uur-11.30 uur | Koffieochtend / inloopochtend  | Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 |
| Dinsdag 2 april 2019 19.30 uur Entree € 1,50 | Filmavond <i>Ich erbarme dich</i> i.s.m. Ekklesia Tilburg en de Petrus en Pauluskerk | Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 |

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via tel. 06 44718287.

ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com

of per telefoon 06-15895892

Werkdagen: maandag en woensdag

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54